



Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Romeinen 9:24

Zendingsreis naar China 07-06 t/m 16-06-2013

Geliefde broeders en zusters,

Liefde, hoop, redding, bevrijding en heling is in Gods machtige hand.

Vele jaren van aanhoudend gebed om naar China te mogen gaan, om de broeders en zusters te bemoedigen was eindelijk aangebroken.

Waar het omgaat is dat Gods hartsverlangen vervuld wordt in de kinderen Gods.

Welk een voorrecht was het voor mij om te mogen gaan, prijst God.

Op vrijdag 07 Juni ben ik vertrokken v.a. Schiphol, per vliegtuig met China Southern airlines.

Het was een vlucht van 11:30 direct naar de stad Guangzhou China, een stad met 12 miljoen inwoners.

In de morgen op zaterdag 08 Juni kwam ik aan en werd opgehaald door broeder James, we gingen per metro, een reis van ongeveer 2 uur naar zijn huis alwaar ik ook door zijn vrouw welkom werd geheten met de nodige vertaling door haar man James.

Zaterdag avond was ook de eerste huissamenkomst gepland bij hen thuis om 20:00 uur

We hebben met elkaar 1 Petrus 1:16 besproken weest heilig want Ik Ben Heilig was het onderwerp.

Tijdens deze samenkomst werd er ook een nieuwe ziel aan het Lichaam van onze Heer toe gevoegd, prijst God.

Ook in China heb ik ervaren dat de nood onder de kinderen Gods groot is.

Een aantal die er waren hebben wegens hun openlijke geloof in Jezus in de gevangenis gezeten.

Zelfs de huissamenkomsten lopen gevaar, omdat de burens als het communisten zijn de kinderen Gods kunnen aangeven bij de politie.

Niettemin gaan de kinderen Gods gewoon door al is het soms gevaarlijk.

Hoe makkelijk blijven mensen weg uit onze samenkomst als het een beetje tegenzit of uit gemakzucht geen zin om naar de samenkomst te gaan, wat een honger zie ik in China naar de Heer.

Zondag 09 Juni werd ik uitgenodigd om te komen spreken in een gemeente, maar de Heer heeft het anders laten lopen, ik was wel daar maar mocht zelfs geen woord van groet geven, God weet waarom.

In de avond hadden we weer huissamenkomst, bij een zuster, ook hier was de Heer weer aanwezig en kwam er weer een persoon tot de Heer, Hij had ook een woord voor de zuster waar we in huis waren, dat God haar huis zou gaan gebruiken om met beschadigde vrouwen te mogen bidden.

Het woord voor deze avond was uit Titus 2:11-15 genade.

Maandag 10 Juni samenkomst bij een broeder oudste thuis het woord was voor deze avond uit Mattheüs 20:29-34 en Jezus stond stil, door het roepen om hulp, vanuit een gelovig hart.

Heb ervaren dat ook binnen gemeenten niet overal de Heer zijn zegen kan geven, wegens het niet leven met en vanuit het woord van God, er zijn gemeentes waar het is **verboden** om over de Heilige Geest te spreken.

Het was geweldig om op deze avond ook studenten te zien die de Heer zoeken en lief hebben.

Op de dag ben ik met twee zusters door de oude binnenstad van Guangzhou rond wezen kijken en lekker wezen lunchen, natuurlijk wel met stokjes eten.

Even vermelden, dat wanneer mensen kip eten ook alles wordt gegeten, ook de kop, het is maar wat je gewend bent.

Dinsdag samenkomst bij broeder Han, in de middag om 13:30 tot 17:00 ook hier waren weer een aantal studenten en heb mogen spreken uit Mattheüs 25 het oordeel en de 10 maagden.

Er was een hele discussie ontstaan over het woord: lijden wat het betekend en op welke wijze mensen kunnen lijden.

Ik mocht het uitleggen en uiteindelijk begrepen ze het ook, ik had niet verwacht dat over dit onderwerp niet begrepen werd wat God bedoelde.

Woensdag 12 Juni

Onderwerp **dienen en vergeven** Johannes 13:1-17

In iedere samenkomst mocht ik ook vertellen hoe de Heer met mijzelf en in mijn gezin bezig is tot zijn eer en zijn glorie, mocht vertellen over de uitstorting van Gods Geest en dat het voor nu en voor hen is.

Vele vragen kwamen op mij af, wat een honger naar de heer, geweldig.

Er zou in de avond een samenkomst gepland worden in een bijbel winkel, maar dat kon niet doorgaan wegens bedreiging van de politie, dat anders de bijbelwinkel gesloten zou worden, dus die avond weer ergens anders bij een zuster thuis.

Heb ook mogen delen, dat God ook in dromen spreekt en dat we zijn stem ook mogen horen in onze stille tijd met God.

Ieder avond was er gebed voor hen die het wilde.

Donderdag 13 Juni veel gerust wegens darm problemen, waar ik in de nacht behoorlijk last van had, maar die zelfde nacht legde ik mijn handen op mijn buik en bad de heer voor genezing, die zelfde morgen was ik helemaal weer in orde, prijst God.

In de avond was er weer een samenkomst gepland bij een familie thuis.

Ook hier waren er weer studenten, geweldig.

Op deze avond mocht ik uit Gods woord spreken over de Heilige Geest, gaven en bedieningen, 1Korintiërs 12:1-12, ik mocht ook vertellen op welke wijze de Heer mij vulde met zijn Geest.

Die avond ook gebeden dat de heer zijn Geest zou uitstorten op hen die daarom baden.

Na een kopje thee en koffie was het weer tijd om te gaan slapen.

Dit was niet echt een pretje, liggend op een bamboe matje en de ventilator op de hoogste stand, lag ik onder het muskietennet te zweten, wat een hitte en vocht.

Iedere dag was het rond de 40 graden en regelmatig regen, de lucht vochtigheid was enorm hoog.

Verder wil ik vertellen dat ik was uitgegleden voor de ingang van een groente winkel, er lag een stukje groente op de stoep waar ik over uit was gegleden en tuimelde met mijn hoofd achterwaarts, op de grond.

Maar de Heer was aanwezig en behoeft mij, zelfs geen verwonding of schram was er op mijn lichaam, glorie aan God, Hij bewaard ons.

Wanneer Gods kinderen in de wijngaard van de Heer bezig zijn is de tegenstander er ook, maar God komt zijn doel, Hij bepaald en niet de boze.

Vrijdag 14 Juni

Uitgenodigd door een zuster om te komen ontbijten samen met broeder James, in een ontbijt restaurant om 09:00

Kippenklauwen als ontbijt lijkt mij niet echt lekker, maar gelukkig waren er ook andere dingen die ik wel lekker vond.

Na het ontbijt ging ik met broeder James mee naar het hart van de stad waar ook een enorme Boeddha tempel staat.

We hebben daar op het plein de demonen en afgoden bestraft en het bloed van de Heer aangeroepen over deze plaats van diepe duisternis.

In de avond lekker wezen eten met de familie in een restaurant.

Ook hier werd er weer de kip helemaal opgegeten.

Het was een gezegende reis en de broeders en zusters vroegen al wanneer ik terug kwam. Mijn antwoord was, bid er maar voor, als de Heer zegt ga dan ga ik.

Zaterdag 15 Juni

Afscheid en vertrek naar Holland, missie volbracht.

Graag wil ik afsluiten met een dankwoord: aan God die de deur naar China heeft geopend. Allen die hebben geholpen, door gebed en waar kon met financiële steun, de broeders zusters in China, in het bijzonder ook zuster Ruth die helemaal vanuit Rwanda Afrika alles in gang heeft gezet, mijn gastgezin van broeder James, hun liefde, niets was hun te veel om mij te helpen.

Uw broeder in Christus Jezus,

Ruud Phaf

Celebesstraat 99 / 3531KB Utrecht/ Tel +31302945371/ Mobile +31610077470

www.streetlightministries.nl/info@streetlightministries.nl

Bank:1191.67.212 t.n.v. streetlight ministries / ANBI:819559106

