



Pakistan reis 23 -10 t/m 01-11-2013

Jezus sprak tot mij voordat ik naar Pakistan zou afreizen met de woorden; want zonder Mij kunt u niets doen, Johannes 15 het laatste gedeelte van vers 5.

De levende God van Abraham, Isaac en Jacob , de levende God van Israël zij geprezen dat ik weer naar Pakistan mocht gaan.

[We lezen in 1Timoteüs 6 vers 12; strijd de goede strijd des geloof, grijp het eeuwig leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.](#)

Hoe waar zijn deze woorden van God tot uiting gekomen op deze reis.

Het was een strijd, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar met Jezus Christus.

Graag wil ik langs deze weg allen bedanken die, gebeden hebben en waar het mogelijk was met financiële steun hebben geholpen.

Wat mijn ervaring is geweest is dat het licht van Jezus Christus schijnt in duister Pakistan.

De diensten die er waren met een aantal voorgangers was ook een gezegende tijd.

God heeft de voorgangers een nieuwe visie aangereikt, om op Gods wijze voor te gaan in hun gemeenten, niet als leider maar als herder en dienaar.

Broeder Edward Qaser die mij had uitgenodigd om naar Pakistan te komen heeft mij in vele diensten vertaald, we waren ook één van Geest en dat is onmisbaar in de bediening.

Iedere dag waren diensten en huisbezoeken gepland.

De diensten werden goed bezocht [wat een honger naar God] waar vinden we dit nog in Nederland.

Tijdens één van de openlucht samenkomsten werd er een zieke baby door de Heer genezen, de volgende dag gingen we op huis bezoek bij de moeder van dit kind, intens gelukkig dat haar kind weer gezond was werden we onthaald in haar eenvoudige woning.

Hebben nog met haar en andere familie leden gebeden en God gedankt voor wat Hij had gedaan.

In een aantal diensten waren ook mensen die bezeten waren met demonen, maar God is sterker en deze demonen moesten wijken in de naam van Jezus.

Het waren 8 lange dagen van bediening, maar de Heer was alle dagen met mij, ieder dag ontving ik nieuwe kracht van hem om door te gaan.

Lieve broeders en zusters, bid voor de vervolgte kinderen Gods, zij hebben onze gebeden ook nodig.

God heeft gezegend en vermaand op deze reis, in vele diensten heb ik ook gebazuind, dat de Here spoedig weder zal komen.

Nogmaals dank u Heer, dank u broeders en zusters,

De Heer zegene u, de Heer behoede u, de Heer doet zijn aanschijn over u lichten, de Heer verheffen zijn aanschijn over u en geve u vrede,

Uw broeder in de Heer,

Ruud Phaf

Ps. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting doordat de stichting een ANBI aanstelling heeft.

U kunt uw giften overmaken op **NL41RABO 119167212**

t.n.v. stichting streetlight ministries.nl

ANBI 819559106 /K.V.K. 30242123

[www.streetlight](http://www.streetlightministries) ministries

info@streetlightministries.nl